

Thema-avond donderdag 7 april: Geëmancipeerd of feminist?

Vanwaar de huiver van vrouwen en mannen om zich feminist te noemen? Dr. Maartje Meijs onderzocht die intrigerende vraag in haar proefschrift. In haar lezing op donderdag 7 april verklaarde Maartje op begrijpelijke wijze waarom mensen liever het woord 'geëmancipeerd' gebruiken dan 'feminist'. Zo bleek onder andere dat veel mensen niet geloven in gezamenlijke acties en daarom geen deel van een 'groep' willen zijn. Ook hebben sommige mensen simpelweg geen idee wat termen als 'feminisme' en 'seksisme' precies betekenen. Dan is er nog een (veel te grote!) groep mensen die een negatief beeld heeft van feminisme. Volgens hen zijn alle feministen agressief, *bitchy*, mannelijk, of zeuren. Niet erg herkenbaar, maar helaas wel het beeld dat overheerst.

En als je je wel identificeert met het feminisme, wat heeft dat dan voor invloed? Volgens Maartje vinden mensen je dan wel competent, maar niet erg aardig. En op je cv zetten dat je feminist bent, is ook niet echt een goed idee. Je kansen op de arbeidsmarkt worden dan wel heel erg klein.

Gelukkig is er nog hoop. Maartje liet ook zien wat er nodig is om dat verkeerde beeld van feminisme te veranderen. Dat kunnen we doen door zo veel mogelijk aan de wereld te laten zien dat het stereotype beeld van een feminist niet klopt. Beelden als het optreden van Beyoncé, waar zij op het podium in grote letters het woord 'feminist' liet oplichten, helpen hierbij. Dit proces kost tijd, maar gelukkig durven steeds meer mensen, waaronder ook veel beroemdheden, zich uit te spreken over hun identificatie met feminisme.

Er was een goede opkomst voor de thema-avond! Er is veel gediscussieerd en iedereen heeft veel nieuwe inzichten op kunnen doen. Wij bedanken Maartje Meijs voor haar interessante, verhelderende verhaal!

