

## VAKANTIEGEVOEL

**Vakanties moeten ons ontspannen, maar soms is het hard werken of ruziemaken. Op zoek naar het ultieme vakantiegevoel.**

Door Henri van der Steen



Faleca Koffy ging lange tijd niet op vakantie.

## 'Op vakantie wil je toch iets doen, wat kopen'

Faleca Koffy was vorig jaar nog op vakantie naar Curaçao. "Met mijn zoon. Hij wilde zijn vader zien. Er was een stichting die de helft van de vliegtickets betaalde. De andere helft heb ik geleend van mijn broer. Maar we hadden helemaal geen zakgeld. Op vakantie wil je toch iets doen, iets kopen. Het was geen leuke vakantie. Ik deed het voor het kind. Ik hou van mijn kinderen, omdat mijn moeder niet van mij houdt."

Vakantie is voor Faleca Koffy iets wat de rest van de wereld doet. "De laatste keer dat ik op vakantie ging, was toen ik elf jaar oud was. Toen gingen we eens naar de Dominicaanse Republiek. Daarna ben ik nergens meer geweest."

Haar vader is van Curaçao, haar moeder is van oorsprong afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. "Mijn moeder heeft mij op mijn veertiende van school gehaald. Mijn moeder houdt niet van mij. Ze houdt niet van meisjes. Ze woont hier, maar ik zie haar nooit. Wij zijn als water en vuur. Ik ben het water", zegt Faleca.

### *Roken*

Faleca heeft twee kinderen, van zestien en tweeëntwintig jaar oud, beiden met nogal wat zorg. Daarom is ze vijf jaar geleden ook naar Nederland gekomen, voor het speciaal onderwijs dat hier beter toegankelijk is.

De kinderen heeft ze van twee verschillende vaders. Van eentje was ze al zwanger voordat ze in de gaten kreeg dat de vader rookte. "En ik moet geen man die rookt, die slechte dingen rookt. Of drinkt. Of dreadlocks heeft. Die wijs ik af."

De andere vader stuurt af en toe vijftig euro vanuit Curacao. Geeft niet. "Ik kan het alleen."

### *Voedselbank*

Maar helemaal alleen kan ze het toch niet. Faleca werkte even, via een project van de gemeente, maar ze was vaak depressief. "Ik heb veel te danken aan **Feniks**. Ik zit weer op school, het Eva-project. En ik volg een computercursus."

Gaat ze naar de voedselbank? Nee. Omdat ze drie euro te veel aan inkomsten had, zegt ze.

"Toen ben ik wel een beetje boos geworden. Drie euro! Ik werd afgewezen. Maar als ik naar de Voedselbank ga, moet ik de bus nemen, dan ben ik meer dan drie euro kwijt. Kom op!"